

September 2020

Preekrooster

06 september	Ds. S van Kammen (H. Avondmaal)
13 september	Ds. G Scholten
20 september	Ds. S. van Kammen
27 september	Ds. S. van Kammen (Vier de zondag)
04 oktober	Ds. S. van Kammen HA met (Agapè viering)

Predikant ds. S. van Kammen
023-535 10 01 / 06 5064 13 69

Ouderlingen: 06 5207 58 75

Diaconie: 06 2753 97 13

Agenda

dinsdag	8 september	Bonhoefferkring	Kerkzaal	10.00 uur
dinsdag	8 september	Young beyond	Sterrenkamer	20.00 uur
vrijdag	25 september	Met volle mond	Sterrenkamer	19.00 uur
dinsdag	6 oktober	Overleg Brandpuntraad	Kerkzaal	20:00 uur

Zoals u kunt lezen in het preekrooster, is er op 6 september sinds lange tijd weer een Heilig Avondmaal. Wij zullen met de huidige situatie van het Covid 19 virus rekening moeten houden. In de kerkzaal zijn een aantal voorzieningen getroffen om dit mogelijk te maken. Voor de aanvang van de viering van het avondmaal zal de looproute door de voorganger worden aangegeven.

Vier oktober staat in het rooster naast Heilig Avondmaal ook de Agapè viering. Helaas zal deze geen doorgang kunnen vinden in de vorm zoals wij dat de laatste jaren gewend zijn. De diaconie is nog aan het overleggen hoe de Agapè toch een beetje in onze harten kan blijven leven.

Kunt u niet aanwezig zijn voor de viering van het Heilig Avondmaal, om wat voor reden dan ook, dan is er misschien een mogelijkheid om dit bij u aan huis te vieren. Dit moet dan wel op afspraak u kunt hiervoor de Diaconie bellen.

Naamgeving Luthers Activiteiten Centrum Haarlem (het LACH)

In de vorige nieuwsbrief bent u uitgenodigd om een nieuwe naam te bedenken voor de ruimte waar wij na de dienst samenkomen. (Nu even niet vanwege de verbouwing.)

U kunt uw suggesties nog tot 30 september mailen of in de doos stoppen die daarvoor gereed staat en het liefst met een motivatie van uw voorstel.

Een commissie van wijzen zal uit de inzendingen de leukste of mooiste of meest geschikte naam kiezen. Wordt uw naam gekozen dan krijgt u een aardige boekenbon.

Ons laatste project in Kenia:

Het was een feestdag.

De opening van het woon- en verblijfsgebouw in Kenia voor 100 meisjes is een feit. Naast het gebouw dat de Lutherse Diaconie heeft gesponsord, staan nog 4 extra klaslokalen die gerealiseerd zijn door de Keniaanse overheid en een plaatselijk bedrijf.

Het gebouw ziet er schitterend uit. (Zie de foto hiernaast).

De school is nu officieel geregistreerd wat het mogelijk maakt om gespecialiseerde leerkrachten aan te stellen die door de

overheid betaald worden. Het dorp is totaal veranderd door de school.

De droom van velen daar is uitgekomen.

Een Afrikaans spreekwoord zegt: als je alleen gaat dan ga je snel, als je samengaat dan kom je verder.

We zijn als Lutherse gemeenschap blij dat dit voor elkaar is gekomen.

