

april 2021

**Preekrooster**

28- 03 Ds. A. v.d. Stoel. 10.30uur korte viering (OLK) . ([Klik hier](#))  
28- 03 Haarlem Chat (Zoom). Ongeveer 11:15 ([Klik hier](#))

Goede Vrijdag 2 april Gedachtenis vanaf 18:00 uur ([Klik hier](#))  
Paaszondag 4 april Liturgische Groet vanaf 09.00uur ([Klik hier](#))

Zondag 11 april Liturgische groet drs.Y Bos vanaf 09:00 uur ([Klik hier](#))  
Zondag 18 april Liturgische groet B Heckel vanaf 09:00 uur ([Klik hier](#))  
Zondag 25 april Liturgische groet ds. S. v. Kammen ([Klik hier](#))  
Zondag 25 april Haarlem Chat (Zoom). Ongeveer 10:30 ([Klik hier](#))

Predikant ds. S. van Kammen  
Tel 023-535 10 01 of  
06 50 64 13 69

Ouderlingen: 06 5207 58 75  
Diaconie: 06 2753 97 13

**Agenda**

Donderdag 15 april 10.00uur. Leerhuis (doorgang onzeker)  
Dinsdag 26 april 20:30uur. Young Beyond (Zoom)  
Vrijdag 30 april 18:00uur. Met volle mond dus met bord op schoot (Zoom)

**28 maart Palmpassen ook het begin van de zomertijd**

28 maart zetten we onze klok weer een uurtje vooruit en vieren we Palmpassen de laatste zondag van de vastenperiode en eerste dag van de Goede Week. Op Palmzondag vieren we de blijde intocht van Jezus in Jeruzalem.

**Beste mensen, lieve gemeenteleden,**

Voor het tweede achtereenvolgende jaar kunnen we niet in onze eigen kerk terecht om Palmpassen te vieren, de Stille Week binnen te gaan en daarna Pasen met jubelzang te begroeten. Het zit niet mee en de Corona duurt nog even.

Wel overheerst het gevoel dat we er uit gaan komen, alleen wordt ons geduld daarbij flink op de proef gesteld en vragen we ons in bange momenten af of de vaccins deze 'grafsteen' voldoende aan het rollen krijgen.

Palmpassen zonder kinderen en palmpaasstocken is in onze traditie slecht voorstelbaar.

We gaan daarom ook niet op zoek naar een alternatief. Wellicht gaat het in 2022 weer gebeuren dat we een kinderstoet met de reiszegen van Patrick op pad kunnen sturen richting de Janskliniek.

De Stille Week laten we echter niet in stilte voorbij trekken.

Op Goede Vrijdag zal vanaf 18.00 uur een 'gedachtenis' op onze website te zien zijn.

[www.luthersekerkhaarlem.nl](http://www.luthersekerkhaarlem.nl)

Aan de registratie werken deelnemers van Young Beyond en de Bonhoefferkring mee die de lezingen uit het lijdensverhaal verzorgen.

Op Paasmorgen is vanaf 9.00uur de Liturgische Groet voor Pasen te bekijken.

We hopen vurig dat we bij het volgende hoogfeest (Pinksteren, van het Griekse pentakoste, vijftig, vijftig dagen na Pasen) elkaar werkelijk kunnen ontmoeten zonder hulpstukken als Zoom en Teams. Het is iets als uitkijken naar een steppe die bloeien zal, precies als in het bekende lied van Huub Oosterhuis.

In de tussentijd houden we vol. 'Er zit niets anders op' wordt veel gezegd.

We doen het, maar het zou niet lukken als we het zouden proberen zonder hoop en een blij gemoed (al moet voor beide iedere dag geknokt worden).

We houden verlangen en kijken naar elkaar uit!

Lieve groet vanuit Haarlem,  
Sietse van Kammen