

Maart 2023

Preekrooster: Erediensten aanvang 10:30 uur tenzij anders vermeld

Maart.	
05-03	Ds. S. van Kammen HA
12-03	Drs. G. Scholten
19-03	Ds. S. van Kammen
26-03	Ds. S. van Kammen
April	
02-04	Ds. S. van Kammen Palmzondag

Predikant ds. S. van Kammen 023-535 10 01 mob.06 5064 13 69 Ouderlingen: 06 5207 58 75 Diakenen: 06 2753 97 13
--

Activiteitenagenda in 'Ontmoeting'

Donderdag 9 maart	Leerhuis	10:00 uur	onderwerp het Boek Genesis van Jonathan Sacks
Donderdag 16 maart	Meeting	18.00uur	
Donderdag 23 maart	Pauluskring	19.00uur	
Dinsdag 28 maart	Halikkring	10.00uur	
Vrijdag 31 maart	Met volle mond	19.00uur	
Donderdag 6 april	Proeven en Praten	11.00uur	
Woensdag 12 april	Koningenkring	20.00uur	

Bericht van onze predikant

Beste mensen,

Met de dienst van zondag Invocavit van afgelopen 26 februari jl. hebben we de 'woestijn' van de tijd van de veertig dagen naar Pasen betreden.

Een periode waarin niet toberig, maar juist eerlijk aandacht wordt gegeven aan wat een mensenleven in een woestijn kan veranderen.

Het is belangrijk om gezamenlijk als een gemeenschap die zich oefent in het verstaan van het Evangelie dit in het gezicht te zien en te benoemen.

Het benoemen van pijn helpt, zoals het ook hulpzaam en belangrijk is om Pasen te vieren, de wederopstanding van leven, ongeacht de situatie waarin jouw persoonlijke leven zich op dat moment bevindt.

Niet simpel, wel nodig.

We hebben een aantal goede vieringen op weg naar 'de blijde morgen' voor de boeg, maar ook op de doordeweekse dagen kunnen en mogen we elkaar ontmoeten.

Eén samenkomst wil ik dit keer uitlichten.

Op donderdag de 16e ontvangt een kleine groep van 'dertigminners' uit ons midden een groep van jonge Syrische statushouders in onze kerk met een 'meeting' (de voertaal zal immers Engels zijn).

Grappig genoeg bereiden onze gasten een maaltijd voor ons en willen deze delen met ons delen. Wij, hun gastgevers, zijn uiteraard belangstellend en nieuwsgierig naar hun verhalen.

We hopen goede uren met hen te beleven.

Aardig nieuws: het zoldertje boven 'Ontmoeting' is voltooid! De inrichting is helemaal op haar gebruikers van de kinderkerk afgestemd. Hulde voor de werkers in de wijngaard van dienst...

Nog meer aardig nieuws:

De LuCo's (Lutherse Contactpersonen) zijn inmiddels van start gegaan.

We hopen deze vorm van aandacht van gemeenteleden voor gemeenteleden in de nabije toekomst verder tot wasdom te laten komen.

Tot zover, voor nu.

Hartelijke groet, van huis tot huis,

Ds. Sietse van Kammen, Haarlem

Diaconie Kerk en Buurt

De afgelopen 'donderdagmorgenmeeting' had als onderwerp 'het vasten gedurende lijdenstijd'. Hoe ging dat vasten vroeger en is het alleen een katholieke aangelegenheid? Verrassende gesprekken leverde dat op. Verder zijn er een flink aantal paaskaarten geschreven, ter bemoediging naar gevangenen. Deze worden gestuurd als medeleven vanuit onze gemeente. Gedurende de 40 dagen tijd zullen wij ook een keer, t.b.v. het pastorale werk in de gevangenis om uw gaven vragen. Om vast in de agenda te zetten: 25 mei de voorjaarstocht. Hoe en wat, dat komt in de volgende nieuwsbrief.

Zondag 8 maart biddag voor gewas en arbeid.

Goede God,

ik dank voor de aarde, die U geschonken hebt om te bebouwen en te bewaren.

Amen