

December 2023

Preekrooster: Erediensten aanvang 10:30 uur

Nov.		
26-11	Ds. S. van Kammen	Eeuwigheidszondag
Dec.		
03-12	Ds. S. van Kammen	Heilig Avondmaal 1 ^e advent
10-12	Ds. Leng Tan	2 ^e advent
17-12	Ds. S. van Kammen	3 ^e advent
24-12	Ds. S. van Kammen	Kerstavond 21.00 uur
25-12	Ds. S. van Kammen	Familie kerstfeest
31-12	Ds. S. van Kammen	

Predikant ds. S. van Kammen
Huis: 023-535 10 01
Mob: 06 5064 13 69
Ouderlingen: 06 5207 58 75
Diakenen: 06 2753 97 13

Activiteitenagenda in 'Ontmoeting'

Dinsdag	28 november	10:00 uur	Halík-kring in ontmoeting.
Donderdag	7 december	11:00 uur	Kerk en Buurt in ontmoeting met lunch
Donderdag	7 december	20:00 uur	"Koningen-kring"
Zaterdag	9 december	13:00 uur	Opening Broodbank
Donderdag	14 december	10:00 uur	Leerhuis in ontmoeting.
Zaterdag	16 december	13:00 uur	Broodbank
Donderdag	21 december	15:00 uur	Adventsmiddag

Agenda

26 november: Op Eeuwigheidszondag worden de namen genoemd, van diegene die in het afgelopen jaar onze gemeente ontvallen zijn. Eerst zullen de betreffende namen genoemd worden waarna een van de jongeren een kaars aan steekt. Wilt u bij een van deze namen graag zelf een kaars aansteken dan kan dat, graag wel even van tevoren melden.

Daarna is er gelegenheid voor eenieder om een kaars te ontsteken. De ouderling van dienst zal u als het nodig is u daarbij helpen.

Kerk en Buurt (Diaconie)

Donderdag 7 december. Om 11 uur is het weer zover. Onderwerp is "de mooiste kerstbal", die moet dan nog wel even gemaakt worden. We hebben daarbij hulp. Laat u verrassen. We sluiten weer af met een lunch. Iedereen is van harte uitgenodigd!

Kerstavond

Kerstavond zal weer traditioneel beginnen met een samenzang voor buurt en kerk op het kerkplein. Als het weer het toelaat zal het kerkplein weer versierd zijn met lichtjes en fakkels. Een stukje kerstbrood met een bekertje glühwein of andere warme drank staat voor u klaar. Om 21:00 begint de kerstnachtdienst.

De broodbank

De broodbankactie zal dit jaar weer op de zaterdagen plaats vinden in de advents periode: 9, 16, 23 december van 13:00 tot 16:00 uur in de Grote of St.-Bavokerk. De opening zal 9 december gedaan worden door burgemeester Jos Wienen, verder zal er veel muziek te horen zijn. Op 16 december beginnen we met een zandtekenaar en 23 december veel samenzang met o.a. het Kinderkoor van de Koorschool Kathedrale Basiliek.

Meerdere informatie vindt u op de [website](#) of de folders in de kerk. Als laatste niet onbelangrijk er zijn weer heerlijke kerstbroden te koop voor de prijs van € 5,--. Bakkerij van Vessem bakt ze belangeloos en de opbrengst is gekoppeld aan een van de [werken van Barmhartigheid](#). Ditmaal kinderarmoede in Haarlem.

Stem in de Stad: oogverslag

Het is vijf uur, en de deur van Stem in de Stad gaat open. Een voor een komen de gasten binnen voor een warme maaltijd, het is een gemengd gezelschap. Op de tafels staan gezellige herfststukjes, en het eten staat klaar. Vanavond is het een tortellini-schotel, die er heerlijk uitziet en ongetwijfeld ook zo smaakt.

De tortellini wordt uitgedeeld door een van de vaste vrijwilligers, Gerda deelt lekkere broodjes uit en ik mag de salade erbij geven, die we samen van tevoren hebben klaargemaakt. Karel, die ook het bestek keurig in servetjes heeft gerold, serveert de drankjes.

Een voor een komen de mensen langs, vanavond 31 in totaal, en sommigen willen nog wel een bordje! Dat kan, alles mag op, maar alleen als iedereen een eerste portie heeft gehad. "Wat goed dat jullie dit doen", zegt een jongeman tegen ons. Daar worden we een beetje stil van.

Als alle gasten weer weg zijn, maken we samen de tafels schoon en wordt de afwas weggewerkt. De vaste medewerkers bedanken ons hartelijk voor de hulp. En dan gaan we naar huis, toch wel een beetje onder de indruk.

Het was een mooie ervaring, en we zullen het graag vaker doen.

Liesbeth.

Contactpersoon zijn voor brandpunt Haarlem

Op deze manier wil ik, Christianne Zeldenrust, even wat beter uitleggen wat er bedoeld wordt met contactpersoon zijn voor brandpunt Haarlem. Gezien de omvang van de Evangelisch Lutherse Gemeente Amsterdam door het samengaan van Haarlem met Amsterdam en Alkmaar, is het belangrijk om erop te letten dat mensen zich op elk brandpunt veilig voelen, zich niet geïntimideerd voelen en zichzelf kunnen zijn. Als dit niet het geval is en mensen voelen zich bijvoorbeeld buitengesloten, kunnen zij hierover in gesprek gaan met de aangestelde vertrouwenspersonen. Deze vertrouwenspersonen zijn echter niet altijd bekenden in elk brandpunt. Om de drempel laag te houden is er besloten per brandpunt een contactpersoon aan te stellen. Deze zijn extra oren en ogen voor de vertrouwenspersonen en makkelijker te bereiken voor de gemeenteleden. Wanneer het nodig en gewenst is, zal het gemeentelid in contact worden gebracht met de vertrouwenspersoon. Als contactpersoon is het mijn taak om mogelijk ongenoegen bespreekbaar te maken, goed te luisteren en mensen serieus te nemen, maar ook om eventueel door te verwijzen naar de vertrouwenspersoon wanneer nodig.

Ik, als het contactpersoon van brandpunt Haarlem, ben het aanspreekpunt voor mensen die zich niet veilig voelen in de kerk en hierover zouden willen praten. Mij kun je bereiken door mij direct aan te spreken in de kerk, maar het kan natuurlijk ook via de mail:

christiannezeldenrust@luthersamsterdam.nl. Op die manier proberen we op een laagdrempelige manier de kerk als veilige plek te behouden voor iedereen.